

Mustaschmysteriet



»Milo, påminn mig igen ... Hur kunde vi vara så dumma att vi gick med på det här?«, frågade Vendela.

Hon och Milo tittade bistert på fyra vilddjur, så kändes det åtminstone. Vilddjuren var fyra småkillar – alla med precis likadant spretigt rött hår och identiska fräknar. De hette Petter, Pelle, Patrik och Pontus. De var Milo och Vendelas kusiner, och tyvärr hade Milo och Vendela varit korkade nog att gå med på att vara barnvakter åt kusinerna *en hel dag*.

»Bra fråga. 100 kr känns alldeles för lite ...« kom det från Milo och sedan:

»Låt bli dinosaurien!« när Milo såg vad Petter sysslade med.

Petter klättrade motvilligt ner från den stora dinosauriemodellen, och lipade åt Milo när han trodde att storkusinen inte såg det. Milo log och lipade tillbaka. De hade tagit med sig killarna till Historiska museet för att ha något att göra. Alla de andra utställningarna hade killarna rynkat på näsan åt, men dinosaurierna verkade de gilla, för de hade sprungit runt i utställningssalen mellan alla de stora dinosauriemodellerna rätt så länge nu.

»Vart tog de vägen? Varför blev det så tyst?« undrade Vendela plötsligt och såg sig oroligt omkring. Hon såg ingen av de fyra illbatingarna.

Milo suckade och muttrade:

»Vad har de hittat på nu, då?«

De gick runt och letade och hittade alla fyra under magen på Trisse, museets rörliga och enorma Triceratops. Vendela kollade noga på Trisse för att se att han inte var tråsig, eftersom killarna såg misstänkt skyldiga ut. När hon närmade sig framsidan av dinosaurien fick hon en chock. Trisse pryddes av en stor och snirklig röd mustasch.

»Vem av er har målat det här?« gormade hon ilsket med armarna bestämt i sidorna. Hon stirrade på dem en efter en.

»Pelle gjorde det!« sa Petter och gned sig på örat.

»Pontus gjorde det inte!« ropade Pelle och pillade sig i naveln.

»Just det, Pelle gjorde det!« utbrast Patrik och petade sig i näsan.

»Jag gjorde det! skrek Pontus och nös.

»Hur var det nu ...« Vendela vecklade upp ett papper med instruktioner som hon fått från småkusinernas mamma och hon och Milo läste noga vad det stod.

Kusinernas mamma hade skrivit:

Petter ljuger alltid.

Pelle ljuger aldrig.

Patrik ljuger bara när han är skyldig.

Pontus ljuger bara när han är oskyldig.

»Jaha, då vet jag vem av er som kommer att få tvätta rent Trisse resten av dagen«, sa Milo.

Vem av kusinerna var det som hade ritat mustaschen?